



*De laatste uren voor het einde,  
dan wordt die grote wereld klein,  
is plotseling alles onbeduidend,  
tot aan het laatste beetje pijn.*

*Wat wij zo indrukwekkend vonden,  
verliest zijn glans, verliest zijn zin,  
maar achter de gesloten ogen,  
glanst een gigantisch groot begin.*



Wij nemen afscheid van mevrouw

**Lieve LIBENS**

echtgenote van de heer

**Jean-Luc MISSOUL**

geboren te Sint-Truiden op 14 juni 1955 en er overleden op 16 april 2018.

De uitvaartliturgie waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,  
zal plaatshebben in de Sint-Saturninuskerk te Mielen-boven-Aalst,  
op **zaterdag 21 april 2018** om 10.30 uur, gevolgd door de inzetting in de familiegrafkelder  
op het kerkhof van Schurhoven te Sint-Truiden.

Samenkomst en begroeting in het rouw huis,  
Borlostraat 7 te Mielen-boven-Aalst, vanaf 10.00 uur.

Gelegenheid tot groeten van de urne, in het rouw huis,  
vrijdag 20 april van 19.00 tot 19.30 uur.

Dit melden u:

Jean-Luc MISSOUL

*haar echtgenoot*

Philippe en Marie-Emilie MISSOUL-BAEKELANDT

Willem

Oskar

Matthias

Ken en Hilde NAUDTS-MISSOUL

Mathieu

Thomas

*haar kinderen en kleinkinderen*

Haar zussen, schoonbroers, neven en nichten.

De families LIBENS, MISSOUL, CLAES en DE KANTER.

Met oprechte dank aan dokter Willy De Muyter, dokter Kristof Cuppens  
en het G2-team van het Sint-Trudo Ziekenhuis.

Rouwadres: Borlostraat 7, 3891 Mielen-boven-Aalst

Condoleren: [www.uitvaartzorg-eraerts.be](http://www.uitvaartzorg-eraerts.be)